

HET PIETERPAD



**485 KM VAN PIETERBUREN NAAR DE PIETERSBERG IN 32 DAGEN
OVER EEN PERIODE VAN 5 JAAR
IN DE VOETSPOREN VAN TOOS EN BERTJE
ONDER DE BEZIELENDE LEIDING VAN ONZE ORGANISATOR
KICK**



**"De natuur is mooi, maar je moet er
wel wat te drinken bij hebben."**

(Willem Kloos 1859-1938)

2005

De start

donderdag 17 maart 2005 Pieterburen - Winsum 11 km

Kick Cobie Akke Marijke Wim Inge

Om kwart over 9 van huis. Op het station treffen we Marijke en Akke. Trein naar Warffum, overstappen in Amersfoort en Groningen. Van Warffum met de bus naar **Pieterburen**. Daar eerst koffie drinken op het terras van Waddenuitzicht. Tweede kopje gratis! Dan start wandeling. Nemen nog even een kijkje bij de zeehondencrèche (kost maar €1 p.p.). Het is redelijk weer, niet zo lenteachtig als beloofd. Lopen door het plaatsje **Eenrum** Langs een pad langs de grote weg is een bankje, waar we een broodje eten. Kick & Co lopen vast door. In **Winsum** is een mooi oud kerkje met buitentrap, vlak bij het station. Met de trein terug naar Groningen, en van het station daar naar Hotel Friesland. Tsja, wat zullen we daar van zeggen. Geen douche en WC op de kamer, maar wel schoon, alles. Wat verveloos en slordig in elkaar geknutseld.

We gaan op zoek naar een café, en Cobie en Marijke kopen wijn voor 's avonds. We drinken een biertje bij Café de Witz op de Grote Markt, vlakbij de Martinitoren. Daarna gaan we eten bij een Chinees, aangeraden door de ober van het café. De Chinees is meer dan uitstekend, en niet duur. Daarna gaan we op zoek naar de boot van de broer van Marieke Smit. Die vinden we niet, deels doordat Co de verkeerde naam uit haar geheugen viste. In de lounge van het hotel drinken we de gekochte wijn, terwijl de zoon van de hotelbaas televisie kijkt. Om 11 uur moeten we er weg.



vrijdag 18 maart 2005

Winsum - Groningen 18 km

Kick Cobie Akke Marijke Rita Wim Inge

Rond 9 uur ontbijten. Dat is prima, met een gekookt eitje en glaasje jus erbij. Dan naar het station, waar Rita al is gearriveerd. Dan weer de trein naar **Winsum**. We lopen in het begin gelijk op met 2 oudere heren met hond. Ze halen ons in als we op een traject lopen waar veel over hekjes geklommen moet worden. Er valt af en toe een bui, en we hadden op aanraden van Kick de regenkleding thuis gelaten. In **Garnwerd** steken we op in Het Oude Veerhuis voor koffie met Groninger koek. Hier raken we de andere wandelaars (er waren er meer dan 2) kwijt. In Garnwerd is geen bakker. Verderop trouwens ook niet, dus we hopen op nog een eetgelegenheid. Er staat nog een koffiekopje op de kaart, maar daar is niets van een café te bekennen. We passeren de kerkjes van **Oostum** en **Wierum**. en komen langs de Paddepoel (veel reigers). Rita wijst ons op speenkruid dat op het punt staat te bloeien. Het regent inmiddels echt. Wim zijn jasje is doorweekt. We steken het van Starckenborgkanaal over en gaan even in de regen op een bankje zitten. We leggen aan een stadswacht uit wat het Pieterpad is. Even later lopen we Groningen binnen. Nog steeds nergens een horecagelegenheid, dus we tuffen door naar de Grote Markt, waar we café de Witz weer aandoen. Dan naar het hotel. Co en Akke kopen nog wat wijn, wij komen Conny tegen, nemen afscheid van Marijke en gaan naar café Marleen, waar Frans al zit. Hier druppelen later Cobies broer Herman en Rob en Ria ook binnen. Om 7 uur gaan we eten bij Huize Maas op de Vismarkt, aangeraden door de hotelbaas. Het eten is inderdaad uitstekend daar. In de lounge van het hotel drinken we nog wat wijn. Er zijn nog drie flessen over, die Frans op de fiets mee zal nemen naar Noordlaren.



zaterdag 19 maart 2005 Groningen - Noordlaren. 17 km

Kick Cobie Akke Rita Rob Ria Frans Conny Wim Inge

Om kwart voor 9 ontbijten. Conny en Rita gaan met Herman naar de Diaghilev-tentoonstelling, en komen later naar Noordlaren. Frans fietst een stukje met ons mee en gaat dan alleen verder. Het eerst stuk lopen we parallel met de grote weg, dat is minder, maar later bij het Paterswoldse meer wordt het mooier. We passeren **Haren** en **Glimmen**. In the middle of nowhere is een gelegenheid waar we iets kunnen eten en drinken, en waar veel andere wandelaars zitten. We nemen pannenkoeken en koffie. Het is fris in de serre, maar binnen wordt gerookt en dat is ook niet alles. Als we verder lopen zijn we voor we het weten al bij hotel de **Blankenhoeve** in **Noordlaren**. Frans zit er al achter een biertje. Rob en Ria gaan nog een stukje om en Akke gaat de bushalte zoeken waarvandaan ze morgenochtend moet vertrekken. Wij drinken wat in de gelagkamer, waar we vanavond ook moeten eten, want in het restaurant is een lopend buffet voor een man of 100. We gaan met Kick & Co en Frans op de kamer van Akke zitten met de meegenomen wijn. Wim geeft een golfdemonstratie, en als hij triomfantelijk op de golfclub leunt breekt deze af. Homerisch gelach. Even later komen ook Rita, Conny en Herman. Als de wijn op is, gaan Kick & Co op de kamer van Wim & Inge klaverjassen. Rond half 7 naar beneden, waar 2 dames aan "onze" tafel zitten, maar we laten ze genadiglijk meedrinken uit onze fles wijn. Het eten is ook hier voortreffelijk, dat moet gezegd. En de kamers en bedden zijn ook prima. Herman gaat met de bus terug naar Groningen en wij gaan niet al te laat naar bed.



zondag 20 maart 2005 NoordLaren - Rolde 20 km

Kick Cobie Rita Rob Ria Frans Conny Wim Inge

Om half 9 ontbijten. Zijn de enige gasten. Om 10 over 9 moet Akke naar de bus, en gaan wij ook en route. We lopen in de zon, langs koeien die de wei in mogen, onder begeleiding van uitbundig vogelgezang.

Al snel komen we de eerste hunebedden in Drenthe tegen, vlak achter een heel oud huis, waarin Cobie een heel oude man ziet zitten, en ze vraagt zich af of hij nog wel leeft.



In **Zuidlaren** (na een KM of 4) is ons eerste café van vandaag, waar we buiten in de zon een kopje koffie nemen. Frans komt er ook bij zitten. Dan zijn we even de weg kwijt en vragen we raad bij een benzinepomp. Na de volgende 4 KM is daar café de **Drentsche Aa** waar we weer op het terras mogen om iets te drinken en te eten (een tosti deze keer). We hebben het niet herkend, maar blijken hier op een vorige wandeling al eens te zijn geweest. Evenals in het café waar we naar nog eens 4 Km komen, café Brinkzicht in **Gasteren**. Dat herkennen Cobie en ik onmiddellijk. Hier geen terras, maar binnen smaakt het bier ook wel. Dan voor de laatste leg naar het **Balloërveld**, waarvan we ons de schaapskooi en de grafheuvels herinneren. De grafheuvels passeren we wel, de schaapskooi deze keer niet. We gaan nog even zitten op de hei voor een laatste rustpauze, waar Wim komisch doet met een roze karamel uit zijn mond, en Ria met een pluk bruine schapenvacht onder haar neus. In **Rolde** zetten we Rob en Ria af bij de bushalte en gaan wij de **Gelagkamer van Arles** binnen, waar Frans al(weer) achter een biertje zit. Het thema van het hotel-restaurant is Van Gogh. Wij brengen onze spullen naar boven en doen met Frans mee. Aan de grote tafel gaan we eten. De namen zijn fancy van Gogh, het eten is niet zo lekker als de vorige dagen. Maar de wijn is prima en we hebben veel lol met het oei-oestokje van de hoteleigenaar. Als zijn vrouw en dochters te kennen geven dat ze ook wel eens naar huis willen, rekenen we af en gaan naar bed.

Kick Cobie Rita Frans Conny Wim Inge

Om half 9 weer ontbijt, daarna naar de bakker, want er is vandaag waarschijnlijk geen horeca, en om half tien op pad. We komen langs hotel Erkelens, dat we nog kennen, en zien ook de hunebedden van de vorige keer. Het is weer prachtig weer. Kick heeft een petje gekregen van het hotel omdat hij al een beetje verbrand was gisteren. We lopen een stuk over de oude spoorlijn Assen-Stadskanaal. Ook vandaag horen we een specht, en nu zien we hem ook, het is een grote bonte. Veel bos vandaag, met een stuk met mooie holle paadjes. De enige horeca onderweg is gesloten maar we mogen van de Golden Retriever die aan komt lopen tuinstoelen van de stapel halen en gaan zitten om de gekochte broodjes te eten in ruil voor een hapje, af en toe, en een aai. Er loopt ook een mooie kip rond. Dan maken we ons op voor het laatste stuk. Rond kwart voor drie zijn we in **Schoonloo** bij café Hegeman, waar (echt waar) Frans alweer achter een biertje zit. Wij nemen er ook een en gaan met de bus van kwart over 3 naar Assen. Dan met de trein, waar Rita in Amersfoort uitstapt, en wij naar het voorste gedeelte lopen dat doorgaat naar Amsterdam CS. Om zes uur zijn we in Amsterdam. Frans en Conny gaan door naar Zaandam, wij met de Opstapper naar de Elandsgracht, waar we bij Maarten en Harm een heerlijke zuurkoolschotel krijgen met hapjes vooraf en Dame Blanche toe. Het lekkerste eten van de week, volgens Co.

We zijn erg tevreden; hebben er totaal 85 KM opzitten!



2006

Pieterpad 2

zaterdag 18 maart 2006 Schoonloo - Schoonoord 13 km

Kick Cobie Rob Ria Attie Akke Marijke Wim Inge

Vertrek Elandsgracht 08:55. Trein op CS 9:36, overstappen in Zwolle. Aankomst Assen 11:35. Bus 21 van 11:54. Aankomst **Schoonloo** 12:16. Bus stopt vlakbij café Hegeman, waar Attie al achter de koffie zit.

Rond kwart voor 1 start wandeling. We zijn vrij licht gekleed. Fout! Fout! Want het is héél koud! Rond het vriespunt, en wind erbij. Normaal gesproken mag na een half uurtje de jas open, maar die blijft de hele dag dicht, en nog is het koud. De wandeling voert grotendeels door naaldbossen, waar veel in wordt gekapt.

We houden pauze bij een biologische boerderij voor koffie/thee/chocolademelk. Ze verkopen ook allerlei biologische producten. Wim en Kick nemen een hennepbiertje, dat nog lekker is ook. Er komen twee wandelaarsters binnen die het Pieterpad van beneden naar boven lopen. Al voor vier uur zijn we in **Schoonoord**, ons eindpunt van vandaag. Kick, Rob & Ria halen een portie kibbeling. Co en Attie duiken de kroeg in. Wim, Akke en Inge zitten dicht tegen elkaar op een bankje te kleumen. We moeten wachten tot 16:24. Bus is op tijd. We zijn om 10 voor 5 in **Emmen**. Het is niet ver naar Stadshotel Boerland. We dumpen de spullen op de kamer en gaan de bij het hotel horende kroeg in. Flesje rood, flesje wit. Dan lopen naar de Chinees, waar Attie erg over moppert. De Chinees is uitstekend.

Al voor half 10 zijn we weer in het hotel, waar Wim & Inge als enigen gelijk hun kamer opzoeken. De bedden zijn prima. Wel veel straatlawaai.



zondag 19 maart 2006 Schoonoord - Erm 14 km

Kick Cobie Rob Ria Attie Akke Marijke Wim Inge

9 uur ontbijten. Ontbijtbuffet is matig. Attie ergert zich aan kraaiende peuter van 1 $\frac{1}{2}$. Iets voor tieners lopen naar station voor bus 21 naar Schoonoord. Het is min 2 graden. In Schoonoord pikken we de wandeling weer op. Weer door het bos, waar (heel veel) vogelhuisjes hangen. We laten het hunebed "De Papeloze Kerk", tot verdriet van Akke, links liggen. Bekijken wel de prehistorische Grafheuvel de Galgenberg. Attie krijgt nog even woorden met een passerende mountainbiker. De route is een beetje omgelegd, dus misschien wel langer dan 14 KM. We kijken uit naar de beloofde koffie in **Sleen**, die maar niet in zicht wil komen (Mede dankzij het mistige weer). Wel vinden we het minder koud dan gister. Maar eindelijk is daar dan toch café Wielens waar we hartelijk ontvangen worden. En koffie mogen we, en bier, en Wim & Inge nemen ook nog patat. Attie stapt hier op de bus naar Schoonoord, en wij lopen het laatste stukje van vandaag naar **Erm**. Beetje saai, langs de weg. We zijn te vroeg voor de bus naar Emmen, die op zijn beurt weer te laat is, waardoor we de trein missen. We lopen nog een stukje door Emmen (langs ons hotel). Rob & Ria kopen nog een treinkaartje Emmen-Zwolle. Wij kunnen allemaal triomfantelijk in de trein ons boekenweekgeschenk laten zien. Hoeven maar 1 x over te stappen. Laatste stukje lopen naar huis. Om half 8 thuis. Borrel met Kick & Co bij Wim & Inge.



2006

Pieterpad 3

donderdag 13 april 2006 Erm - Coevorden 18 km

Kick Cobie Akke Marijke Frans Conny Wim Inge

Vertrek Elandsgracht tegen half 9. Op CS Marijke, Frans en Conny. Trein van 9:06 naar Amersfoort. Overstappen, en in Zwolle nog een keer. In Emmen weer met bus 21 naar **Erm**. Frans stapt in Emmen op de fiets. Start wandeling 12:00 uur. In het begin lopen we even verkeerd, maar dan vinden we toch het Pieterpad. Onze koffiepauze houden we bij de Toverberg, een uitspanning/hotel die eigenlijk nog gesloten is, maar voor ons open gaat. We fluiten Frans terug van de weg, als hij langs komt fietsen. Het thema van de uitspanning is "tover", en dat zullen we weten. De uitbaatster wil ons ook nog de thema-hotelkamers laten zien maar daar hebben we geen tijd voor, zeggen we. Langs het Stieltjeskanaal lopen we **Coevorden** binnen waar we al snel bij hotel **Talens** zijn. Met enig moeite de trappen op naar onze kamers. We borrelen in een gezellig hoekje naast de (nep) open haard. Gesprek met mede-Pieterpadders. Half 7 eten. Kick en Akke gaan na het eten Coevorden nog bekijken. Bedden uitstekend.



vrijdag 14 april 2006

Coevorden - Hardenberg 18 km

Kick Cobie Akke Marijke Frans Conny Wim Inge

Ontbijt om kwart voor 9. Uitstekend; warme broodjes! 10 uur start wandeling. Lopen door villawijk. Vogelgezang. Prachtig. Al snel passeren we de grens Drenthe-Overijssel. In **Gramsbergen** mogen we koffie bij Jan en Gees. Frans is er al. We schrijven in het Pieterpadboek. Jan (die nu Gert heet, geloof ik) vertelt niet zonder leedvermaak dat er met Pasen geen enkel café open zal zijn. (Boy, did we prove him wrong!) Kick, Wim en Inge eten een lekkerbekje bij de Spakenburger viskar, en treffen de rest in Gramsbergen-centrum en mogen alweer een café in! Iets over half 2 gaan we verder. Geen bossen vandaag. Maar we mogen wel veel op bankjes zitten en zijn dan ook niet echt moe als we, nadat we met Akke in "The Pub" in **Hardenburg** een afscheidsbier hebben gedronken, in hotel De **Bokkenpruik** aankomen. De "luxe" kamers zijn gelijkvloers in een apart gebouw (niet op sokken naar lounge en restaurant dus). Kick gaat op de fiets van Frans wijn halen bij AH. Diner is uitstekend. Alleen wordt het bier tot verontwaardiging van Kick niet in Amsterdammertjes geserveerd (niet chique genoeg). Na het eten op de kamer van Kick & Co klaverjassen.



zaterdag 15 april 2006 Hardenberg - Ommen 22 km

Kick Cobie Marijke Frans Conny Wim Inge

Ontbijt 8:45. Heel goed! Vers fruit erbij. Krijgen lunchpakket mee. 10 uur vertrek. Zon! Jas mag gelijk in rugzak. Vogelgezang. Wim nog even terug: paraplu staat nog voor de Bokkenpruik. Passeren een weiland waar boerengolf wordt gespeeld. Vandaag géén café. Op bankje in **Rheeze**. Frans komt ook. We komen even later langs een gelegenheid (toch!) waar je koffie en thee kunt drinken, maar we hebben al gezeten. Zien vandaag, evenals gister, veel gele vlinders. Even later komen we langs het huisje dat op de omslag van het eerste Pieterpadboekje staat. We picknicken aan de Vecht. Frans in geen velden of wegen te zien. Maken flesje witte wijn open. Op het laatste bankje komen we een stel tegen dat vandaag 44 KM loopt! Van Nijverdal (dat wij zelfs morgen nog niet halen) naar Hardenberg. Zijn rond half 5 bij hotel **Paping**, waar we toch wel weer met moeite de 2 trappen opklimmen. Frans zit al achter een Westmalle Triple. Weer gezellig zitje bij nep open haard. Diner is ook uitstekend. Kick & Co en Frans en Wim gaan nog klaverjassen.



Kick Cobie Marijke Frans Conny Attie Wim Inge

Om 8:45 weer een prima ontbijt. Vers fruit, en vers (?) sinaasappelsap. Kick heeft dan al gezwommen. Jammer dat het regent. We zien Attie komen aanrijden. Vertrek 10 uur. Vandaag rekenen Wim & Inge af (vrijdag Co, zaterdag Conny). Eindelijk kan Wim z'n paraplu gebruiken. Minder vogelzang begeleidt ons vandaag, alleen een merel, terwijl we al hebben gehoord: tjiftjaf, fitis, div. onbekende vogels, koekoek en specht. Moeten ons best doen om niet op regenwormen te trappen, die massaal als lemmingen de weg oversteken.

Ondanks de sombere voorspelling van Jan (of Gert) is er in **Besthmen** een café open. Tijd voor koffie. Aardige mensen hier. Er stappen ook mede Pieterpadlopers binnen die we al eerder hadden gezien. De regen houdt ermee op. De jas mag weer op de Leidse pannelapstand.

Alleen: in de bossen zijn de paden wel erg modderig. We passeren de **Regge**. Beklimmen de **Archemerberg**. Zijn tegen enen in **Lemele**, waar precies op dat moment café de **Driesprong** opengaat, tot onze niet geringe vreugde. We mogen bier, kroketten, patat en tosti's! Dan wordt het weer even saai (wel druk, want Pasen) tot we weer door een bos lopen. Daar vinden we na enige tijd een picknicktafel, waar we de rest van de lunchpakketten (vaak nog van gisteren!) en de Piesporter van Kick, die Marijke gister en Wim vandaag meegezeuld hebben, soldaat maken.



Dan is het nog een KM of 5 naar Hellendoorn. Passeren het Avonturenpark (achtbaan!). Zijn al snel bij Fletcher **Hotel Hellendoorn**. Zitten nog even heerlijk in de zon op het terras. Dan naar binnen, en eten. We krijgen een grote tafel, iets apart van de rest van de gasten. Bas rent blaffend achter spelende kinderen aan. Moeten ze maar niet zo rennen, want daar houdt Bas niet van, zegt Attie.

Kick, Wim en Frans gaan naar het paasvuur kijken.

maandag 17 april 2006 Hellendoorn - Holten 15 km

Kick Cobie Marijke Frans Conny Attie Wim Inge

Ontbijt 8:45. Iets minder uitgebreid dan de vorige 2 dagen. Maar wel weer een lunchpakket. Co rekent weer af. We laten veel vieze voetstappen achter in het hotel. De route van vandaag is wel erg toeristisch, we zijn de laatste dagen nog nooit zoveel wandelaars tegengekomen. Maar het is hier dan ook erg mooi. En er zijn veel bankjes. Bij een uitzichtpunt is het tijd voor de lunchpakketten. Dan is het niet al te ver meer tot hotel/restaurant 't **Lösse Hoes**, waar we aan het bier mogen. Mij komt alleen de naam bekend voor, volgens Attie is ze hier al eens geweest. Dat klopt, blijkt later. We waren hier in maart 1992. Vanaf het Hoes is het nog maar 2 KM tot **Holten**, waar Frans al in het café aan het spoor (zijn we ook al eens geweest) zit achter een kelkje. Hij is vandaag teruggefietst naar Ommen, heeft Attie's auto opgehaald, in Hellendoorn overtollige bagage opgehaald en naar Holten gebracht. Onze mede Pieterpadders komen ook binnen. We drinken nog een biertje en gaan met de trein van 15:22 naar Deventer. Daar overstappen, in Amersfoort weer overstappen, en om 5 uur nemen we op het CS afscheid van Frans & Conny en Marijke. Lopen naar huis. Nog even in de tuin met Mirjam & Fransje en Maarten & Harm. Later naar binnen en met Kick & Co en Maarten & Harm pannenkoeken eten en klaverjassen.

Wir haben 's wieder geschafft! Deze keer totaal 96 KM afgelegd (+ 2 x 2 in Amsterdam). En: we hebben het eerste boekje uit (De volgende etappe hebben we als eerste in 2004 al gelopen)! Totaal 233 KM. Nog maar 252 te gaan!



Slot Pieterpad 1e boekje (NS-wandeling)

Zaterdag 4 december 2004 Holten - Laren 15 KM

Kick Cobie Maarten Harm Akke Rob Ria Wim Joos Frans Conny Rita Attie Wim Inge

Kwart voor tien vertrek vanaf de Elandsgracht met Kick & Co, Maarten & Harm en Rob & Ria. Op het station voegen we ons bij Wim & Joos, Frans (met fiets) & Conny en Akke. In Amersfoort komt Rita erbij, en in **Holten** Attie met Bas. Daar drinken we eerst koffie in een tent waar we ook de routebeschrijving krijgen. De moeder van de uitbater/eigenaar scharrelt rond achter haar rollator.

Start wandeling om ongeveer half 1. Eerst het plaatsje door, dan de paden op, de lanen in. Het is een beetje somber weer, maar droog. Als we de geplaveide wegen verlaten, gaat Frans verder op zijn fietsje. Onderweg zullen we nog eenmaal zijn pad kruisen. Langs de Schipbeek stinkt het naar riool.

Bij **De Stobbe**, waar edelherten worden gefokt, is er even tijd voor een plaspauze. Verder staan er wat tuinstoelen, en kun je geld in een bakje doen en iets uit een vrieskast trekken. We gaan er niet zitten. Bij kasteel Verwolde wel, even op een bankje. Daarna een kleine detour langs de dikke boom (7.79 m.) van 5 eeuwen oud. Met z'n achten kunnen we hem net omvamen.



Tegen half 5 komen we in Laren aan bij hotel **Stegeman**. Even de spullen in de kamers leggen, dan iets drinken in de gelagkamer. De twee Wimmen en Kick gaan biljarten. Het wachten is nog op Frans die tot onze opluchting na een halfuurtje komt binnenkuieren.

Om 7 uur aan tafel, in een afgescheiden deel van de eetzaal. Er staat stampot op het menu: zuurkool, boerenkool en hutspot.

Na het eten spelen we het Sinterklaasspel. Het tweede deel is altijd het leukste. Zo heb je wat, zo heb je niks.

Om elf uur gaan de meesten naar bed. Enkele diehards blijven nog wat drinken.

Er zijn, horen we later, 16 flessen wijn doorgegaan, en 23 biertjes.

Zaterdag 4 december 2004 Laren - Vorden 14 KM

Kick Cobie Maarten Harm Akke Rob Ria Wim Joos Frans Conny Rita Attie Wim Inge

Om half tien aan het ontbijtbuffet. Om half elf gaan we naar buiten. Eerst de traditionele groepsfoto voor het hotel. We gaan een spoorlijn over, het Twentekanaal, en de Berkel. Dan volgt een detour naar de **Staringkoepel**. Wim & Inge blijven achter, even later komt Attie ook terug. De anderen moeten ook nog met een pontje over om er te komen. Dat gaat Maarten en Harm ook te ver, en we gaan gezellig op een bankje zitten.

Het is bij tijd en wijle aardig modderig en op een gegeven moment begint het ook een beetje te regenen. Niet hard en niet lang, gelukkig. Er is geen tent onderweg om te pauzeren, we gaan nog één keer even op een wegafsluiting zitten, daar moeten we het mee doen.

Om kwart over twee komen we in **Vorden**. Daar is gelukkig een restaurant waar bier en koffie gedronken kan worden. We bellen Frans, die na een tijdje komt angefietst. Met de trein van 15:15 gaan we terug. Attie met een snorder naar haar auto in Holten. Wij moeten 4 (!) keer overstappen. Rita verlaat ons in Amersfoort bij onze laatste overstap.

Om 5 uur zijn we in Amsterdam. Eerst afscheid van Wim & Joos, de rest loopt door naar de Elandsgracht. Maarten en Harm (zere voetjes:geen wandelschoenen) nemen de tram.

Dan bij Kick & Co voor de evaluatie. Akke is al door naar huis. We eten hutspot bij Kick & Co met Frans & Conny en Maarten & Harm. Het was weer een mooi weekend!



Begin 2^e boekje Pieterpad

donderdag 16 november 2006 Vorden - Zelhem 19 KM

Kick Cobie Marijke Frans Conny Attie Wim Inge

Ca 10 voor half 10 vertrek vanaf Elandsgracht. Op CS Marijke en Conny. Marijke, Kick en ik reizen op onze vrije reisdagkaart. Trein van 10:06 tot Apeldoorn. Daar vertrekt de trein niet: seinstoring. In Zutphen halen we net de (volgende) Syntustrein, want die heeft even gewacht. Zijn om 12:15 uur in **Vorden** waar Attie al zit te wachten, terwijl haar trein ook vertraging had. Al snel zijn we Vorden uit. Lopen door prachtig bos. Thema: Paddenstoelen. Wim en Conny blijven steeds op ons achter, want er moet van alles gefotografeerd. Het is warm, en alle jassen gaan uit.

In **Linde** zou er koffie zijn, maar is er niet. Maar gelukkig vinden we onderdak bij een golfclub waar Marijke traditiegetrouw trakteert op koffie van Henk. Voor Wim, Kick en Inge is dat (wit)bier.

In **Zelhem** halen we nog net (spurtje trekken) de bus van 17:07 (die iets te laat is) naar Doetinchem, waardoor we weer helemaal op schema liggen. Nog even op de bus naar Kruisberg wachten, en daar aangekomen is het nog even zoeken naar **Hotel "De Kruisberg"**, waar Frans al achter een kelkje jenever zit. Hij is deze keer met de auto en zal onze bagage van hotel naar hotel vervoeren.

Als we onze bagage op de kamers hebben gebracht is het tijd om de jarige Attie haar cadeaus aan te bieden. Want om haar verjaardag is deze wandeltocht heengebreid. Dan eten. Niet onsmakelijk; en de ober is vriendelijk, op het familiale af.



vrijdag 17 november 2006

Zelhem - Braamt 19 KM

Kick Cobie Marijke Frans Conny Attie Wim Inge

's Nachts wel wat lawaaiig door afzuigapparaat op dak vlakbij onze kamer. Om 9 uur ontbijten. Prima in orde. Het regent, bovendien is het pinapparaat kapot. Dus we moeten wachten. Pin kan niet gerepareerd, dus Inge betaalt digitaal. En als het dan ook nog droog is, gaan we op pad. Eerst de bagage in de auto, dan naar de bushalte, een KM of 3, voor de bus terug naar **Zelhem**. Dit tot ontzetting van Attie, want we lopen straks ook weer door Doetinchem.

In Zelhem wordt er koffie gedronken en daarna de plaatselijke Kruitvat bezocht, want er zijn er onder ons die tandpasta of tandenborstel zijn vergeten. Dan weer naar **Doetinchem**. In Doetinchem is het inmiddels tijd voor de lunch: kroket met brood of frites. En (wit)bier. Dan verder, brug over de Oude IJssel. Daarna wordt de wandeling minder interessant: we lopen door een industriegebied. Maar dan komen we bij Recreatiepark Stroombroek, waar het wel weer aardig is. Trouwfoto's worden gemaakt van ouder echtpaar.

Hierna wijken we van het pad af en zijn al snel bij Braamt, **Hotel Graaf Hendrik**, waar Frans.....jawell!

Wim & Inge gaan eerst naar hun kamer, en als ze terug in de gelagkamer komen is Attie net boos naar de hare vertrokken. Zij had iets gezegd over het volume van een schaatswedstrijd op de TV waar Co naar zat te kijken. En Kick zei zoiets van "wij zeuren toch ook niet over jouw roken". Nou ja, het komt de eerste dag niet meer goed, met Attie.

Maar aan gastvrouw Mary en gastheer Henk zal het niet liggen. We krijgen lekkere zelf ingelegde olijven, en een heerlijke amuse. En als de door ons gevraagde wijn er niet meer blijkt te zijn mogen we een duurdere uitkiezen, die we voor dezelfde prijs krijgen.

Mary staat zelf achter het fornuis. Na het eten gaan we nog even naar de gelagkamer.



zaterdag 18 november 2006

Braamt - Elten 19 KM

Kick Cobie Marijke Frans Conny Attie Wim Inge

Half 10 ontbijt. Attie is stil, maar dat kan ook komen doordat ze tot een uur of 3 aan de bar heeft gezeten. Verse jus d'orange vandaag! En eitjes gekookt op verzoek .

We doen de rugzakken weer bij Frans in de auto. Nog even een foto en dan op pad. We lopen door het Bergherbos: prachtig. Weer veel paddenstoelen. En mooi weer, de jas gaat al snel uit. Alleen geen lunchstop vandaag, we moeten het doen met wat we hebben meegenomen. En een bankje in het bos. Verder de nodige klimmetjes vandaag. We zijn al vroeg in Hoch Elten. We maken een detour naar **Elten**, naar **Hotel Wanders**. Wim & Inge rijden met Frans mee om Marijke naar het station in Zevenaar te brengen. Daarna naar het naast het hotel gelegen café, zonder Attie die weliswaar is bijgetrokken maar waarschijnlijk nog steeds iets van een kater heeft. Terug in het hotel gaan Kick & Co en Frans & Conny en Wim & Inge klaverjassen tot het etenstijd is.

Eten is niet slecht en de bediening is vriendelijk.

We hebben een kamer met bad, dus daar moet Wim gebruik van maken. Het bad blijkt de volgende ochtend niet echt geschikt om in te douchen: geen afscheiding!



zondag 19 november 2006

Elten - Millingen 18 KM

Kick Cobie Frans Conny Attie Wim Inge

Om 9 uur ontbijt. We zijn de enigen. Het regent! Terug (klimmetje) naar Hoch Elten, voor vervolg PP. Dan flink dalen, en hier wordt de weg weer een tijdje saai. We hoopten op koffie in **Spijk** maar daar is niets open. Een voorbijgangster vertelt ons dat in Tolkamer wel alles los is. De tongval heeft hier nog steeds dat strakke van de Achterhoek en ik vraag me af wanneer de zachte g erin komt. We lopen nu een stuk langs de Rijn waarop druk scheepsverkeer is. In **Tolkamer** wordt de intocht van Sinterklaas verwacht. Wij gaan lunchen in Hotel Tolkamer waar Frans ook is. Het blijft maar regenen, maar we moeten toch verder, ook al nemen we ruim de tijd voor eten en drinken. Bij het watersportcentrum wordt het dan toch eindelijk droog. Om 20 over 3 zijn we bij het pontje naar **Millingen**. Dat pas om 5 uur komt. Wim belt de veerman, maar die is niet te vermurwen om eerder te komen want een van zijn kinderen is jarig. Er wordt wat heen en weer gelopen om warm te blijven, en Wim, Conny en Kick maken een prachtig stilleven van gevonden: pan, broccoli, paprika, wortel, courgette, prei. Foto's van ondergaande zon boven Millingen, dat dichtbij is maar toch zo ver weg. Als het pontje eindelijk komt is het zo goed als donker. Nog een klein stukje lopen, en dan zijn we bij **Hotel Millings Centrum** waar Frans..... (zijn eerste, zegt hij). We zitten aan een grote leestafel en bonden met medegasten die in de Bilderdijkstraat blijken te wonen. Niet te laat naar bed. Ook hier 's nachts last van ventilator op dak. Ramen dicht dan maar!



maandag 20 november 2006

Millingen - Leuth 5 KM

Kick Cobie Frans Conny Attie Wim Inge

9 uur ontbijt, want we moeten vandaag 20 KM. Het regent, en vandaag waait het er ook nog bij. Bovendien hebben we wind tegen en nauwelijks beschutting. Afzien. Na 5 KM zijn we in **Leuth**, waar we met Frans hebben afgesproken voor koffie. Het eerste café is nog dicht, het volgende (Het Heuveltje) is eigenlijk ook nog niet los maar wil voor ons wel cappuccino maken. Er wordt besloten niet verder te lopen maar de bus naar Nijmegen te nemen. Die gaat om 12:13. In Nijmegen hebben we 2 minuten om de trein van 10 voor 1 te halen. Rennen! Maar hij vertrekt nog even niet: storing! Gelukkig niet lang.

Omdat we het vanuit de trein nog steeds zagen regenen, gaan we met lijn 17. Kick wordt door de conducteur berispt over de manier waarop hij zijn tramkaart "neersmijt".

Rond kwart voor 3 zijn we thuis.

We maken met Maarten & Harm andijviestamppot en eten die met Kick & Co op.

Toch weer zo'n 76 KM op de teller! Volgens Wim zijn stappenteller; zowel hij als Conny hebben er een meegenomen, waar het nodige aan bijgesteld moet worden onderweg. Aan die van Conny althans. Maar die is dan weer wel met radio!



2007

Pieterpad 6

zaterdag 27 januari 2007 Leuth - Groesbeek 15 KM

Kick Cobie Marijke Akke Frans Conny Wim Inge

Om 10 over 9 van huis voor de trein van 9:52 uur naar Nijmegen. Zijn daar om 11:28, dan met bus 80 van 11:32 naar **Leuth**. Beginnen met koffie in café 't Heuveltje, waar we de vorige keer gestopt zijn. Beginnen rond half 1 aan de wandeling. We lopen weer een stukje door Duitsland (dorpje **Zyfflich**). In Zyfflich is ook een baby geboren: kleertjes aan lijn voor huis. Moeten dan over een omgewaaide boom heenstappen, we zullen dit weekend heel wat bomen zien die de storm van 18 januari niet overleefd hebben. We komen langs het Wylmeer en zijn al spoedig weer in Nederland. Daar begint de steile klim de Duivelsberg op. Gelukkig zijn we dan al snel bij pannenkoekenhuis "De Duivelsberg", waar we aan het witbier mogen (koffie van Henk). Hierna is de routeomschrijving even een beetje onduidelijk maar we komen op de goede weg. Er wordt wat geklommen en gedaald maar niet meer zo steil, de laatste afdaling een beetje. Dan zijn we al gauw in **Groesbeek** bij **Hotel de Oude Molen**.

Behalve Conny en Inge gaat de rest nog even het plaatsje in. Frans is er nog niet. Ze hebben wijn en een kurkentrekker gekocht en we gaan op de (zeer ruime) kamer van Kick en Co klaverjassen en wijn drinken. Frans is inmiddels ook gearriveerd.

Dan gaan we eten bij de plaatselijke Chinees, want de menukaart van het hotel trekt ons niet zo.

De Chinees is voortreffelijk en de bedienende meisjes buitengewoon aardig. Conny en Marijke kopen nog miniatuur Chinese jurkjes die ze hier om de wijnflessen hebben.

Frans, Kick en Wim gaan nog biljarten; Inge gaat vast naar de kamer.

O ja, het Achterhoeks heeft nu helemaal plaats gemaakt voor de zachte G!



zondag 28 januari 2007 Groesbeek-Gennep 15 KM

Kick Cobie Marijke Akke Frans Conny Wim Inge

We lopen al vrij snel verkeerd; het is niet duidelijk waar we rechtsaf Groesbeek uit moeten. We slaan dan maar ergens af en komen al snel in het bos. Daar zien we de 2 mannen lopen die we even hiervoor uit de bus zagen stappen, ze hebben er flink de pas in. Vandaag erg veel omgewaaide bomen, modderpaden en mountainbikers. En af en toe een regenbui.

We komen over de Sint Jansberg: de meest zuidelijke stuwwal van Nederland. Het doet ons een beetje aan de Ardennen denken. Prachtig is het hier. We lopen **Limburg** binnen en strijken neer bij café-restaurant De Diepen, waar het een komen en gaan is van wandelaars en fietsers. We mogen kroketten met brood, of patat. We zien de mannen van de bus vlak voor ons het café verlaten; die hebben we toch mooi nog ingehaald!

We lopen langs de Duitse grens en moeten dan rechtsaf richting Gennep. Een lange saaie weg die voor een groot deel Hondsiepsebaan heet. Rond half 3 bereiken we **Gennep**. We lopen het dorp weer uit tot aan het busstation, waar we nog even op bus 83 naar Nijmegen moeten wachten. Inge moet nog een kaartje, Wim koopt het, en dan een sprintje trekken naar perron 3 waar de trein van 15:39 al klaar staat. Het is druk in de trein. Om 17:10 zijn we in Amsterdam, waar het regent, zodat we met de tram mogen. Half 6 thuis, en eten bij Kick & Co. Coen eet ook mee.



2008

Pieterpad 7

donderdag 6 maart 2008 Gennep - Vierlingsbeek 17 (19?)KM

Kick Cobie Marijke Akke Rita (Frans) Conny Wim Inge

Om 9 uur van huis voor de trein van 9:52 naar Nijmegen. Kick stuurt ons nog even naar een ander perron dat toch het verkeerde blijkt te zijn. In Nijmegen gelijk aansluiting op de bus naar **Gennep**, waar we rond 12:05 zijn. Stappen in het dorp uit voor een kopje koffie voor we gaan wandelen. Dan lopen we langs de bushalte waar we de vorige keer opgestapt zijn het dorp uit. Lopen door een bos en langs natuurreservaat "het Quin". Akke roept deze wandeling meteen uit tot de mooiste tot dusver. Het is inderdaad prachtig hier. De eerste planten en struiken in bloei. In **Afferden** kopen we krentenbollen, en Marijke en Inge laten zich door een mevrouw vertellen dat hier geen gelegenheid is om iets te drinken. Gelukkig laten Kick & Co zich niet zo makkelijk afschepen en vragen het aan een mevrouw met honden, die ons naar Hotel-restaurant Heerenwaard wijst, waar het uitgestorven is maar waar een allervriendelijkste meneer ons koffie, thee en (wit)bier brengt. Geheel verfrist steken we de rijksweg over naar het pontveer over de Maas. Aan de overzijde blijken we ons plots in **Brabant** te bevinden. Nog 5 KM naar **Vierlingsbeek**. Daar roept Frans ons een café binnen, want volgens hem is het hotel nog dicht. We drinken iets aan de stamtafel en lopen dan de laatste meters naar hotel **Concordia**. Het ziet er donker uit daar, maar de deur gaat open en de waard brengt ons naar de kamers. In het trappenhuis heftige wandschilderingen. Frans & Conny en Rietje hebben geen douche/WC op de kamer, de rest wel. In de gelagkamer gaan we aan het wijn en bier, en schatten het diner in op schnitzels. Maar dat valt alleszins mee. Er is geen keuzemenu, maar we krijgen varkenshaas en beenham in Cumberlandsaus, en diverse groentes. Alles uitstekend bereid. Na het eten naar bed.



Kick Cobie Marijke Akke Rita Frans Conny Wim Inge

Ontbijt om half 9, want een flinke afstand voor de boeg. Geen ontbijtbuffet, we krijgen alles op onze tafel geserveerd. Alleen geen gekookt eitje vandaag. Omdat het hotel niet over een pinautomaat beschikt, gaat Cobie op pad om geld uit de muur te halen. Tijdens het wachten bondt Wim met de waard, die vertelt dat het hotel vroeger Gemeentehuis was, en dat hij het eigenhandig heeft verbouwd. Hij is ook de enige kok. Nou, petje af hoor. Om half 10 en route. Het is fris en je kan je niet voorstellen dat over een uur de jas alweer uitgaat, maar na drie kwartier is het alweer zover hoor, Leidse pannelap.

We komen door Holthees, en Smakt.

Veel kapellen (kaarsjes opsteken!), en veel Sint Josef hier, valt ons op. Veel bedevaart. En veel boomkwekerijen. Na de Willibrorduskapel (dicht) in het bos (Landgoed Geysteren) gaan we Limburg weer in. Als we het bos (waarschuwing voor de eikenprocessierups) uit zijn, komen we in **Wanssum**. We hebben met Frans bij de plaatselijke Chinees afgesproken, alleen zijn we Co, Rietje en Conny kwijt. Die zijn in gesprek geraakt met een oude dame met een tuin waar ze plantjes van krijgen en van wie ze met moeite afscheid kunnen nemen. De Chinees (in een wit kerkje) is eigenlijk nog niet open, maar wil een gezelschap van 9 man wel voorzien van soep en loempia's. Geheel versterkt gaan we verder. Nog een kleine 10 KM. We komen door **Meerlo** waar Marijke Geh-Wohl koopt voor haar voeten. Dan nog een KM of 3 naar **Tienray**, waar we beschenen door een zonnetje binnenkomen. Volgens Kick zou het vandaag gaan regenen, maar niets daarvan. We halen onze bagage uit de auto van Frans, zetten die op de kamers en gaan naar de gelagkamer (voorheen kapel) van het voormalig klooster van de missiezusters van het Kostbaar Bloed.



We zitten net onder een speaker, waardoor we elkaar niet kunnen verstaan. Wim verhelpt dit door een draadje tijdelijk los te trekken.

Nou, die 22 KM is nog alleszins meegevallen. Rietje heeft nu ook blaren, Marijke weinig last meer dankzij de Compeedpleister.

Om half 7 eten in de Refter, veel keuze, maar gisteren beviel toch beter. Na het eten gaan Frans, Kick, Akke en Wim nog klaverjassen.

Kick Cobie Marijke Akke Rita (Frans) Conny Wim Inge

Weer half 9 ontbijt. Veel keuze, en we kunnen verse sinaasappeltjes uitpersen. Als het vertrektijd is moet Co nog even naar schaatsen kijken, dus Conny, Rietje, Marijke, Wim & Inge gaan vast naar de kerk, waar je voor € 1,20 een flesje Lourdeswater kunt kopen. We steken wel weer een kaarsje op. Als we buiten komen speelt het carillon Ave, ave, ave Maria (het Lourdeslied) en Conny en Inge (als echte Mariakinderen) zingen mee. Als iedereen er is lopen we een stukje terug om weer op de route te komen. Het zonnetje schijnt, de vogels kwinkeleren, wat wil je nog meer. In **Swolgen** raken we even de weg kwijt maar dat komt snel weer goed.

We komen weer door een natuureservaat; een broekbos langs een verlande Maasarm. Het lijkt wel een moerasdelta.



We hebben weer met Frans afgesproken voor de lunch. Omdat er halverwege geen accommodatie is vandaag, zal Frans voor de ravitaillering zorgen. We spreken af in **Lottum**, maar Frans en Tomtom hebben moeite ons te lokaliseren. Wim wacht op hem bij een kruispunt, de rest loopt vast door naar een bankje, ons aangeraden door een bewoonster. Bij het bankje hoort een mevrouw die ons van koffie en thee en soep voorziet, en ook tuinstoelen aandraagt omdat dat lekkerder zit. Frans en Wim komen met de belegde broodjes en we zitten heerlijk in de zon uit te rusten. We mogen zelfs bij de vriendelijke mevrouw naar de WC. Nu nog een KM Of 6 naar **Grubbenvorst**, waar meerdere eetgelegenheden zijn. We gaan naar In de Witte Dame, waar we weer aan het bier etc. mogen. Nog een klein stukje en dan weer met een pontveer de Maas over. Nog even wachten op Conny, die haar muts in het café heeft laten liggen. Aan de overkant een stukje langs de Maas, dan buigt het pad af en lopen we langs een hoveniersbedrijf waar Rietje en Conny Helleborus kopen voor Co, die overmorgen jarig is. Wij mogen intussen even op een bankje. Dan onder de snelweg door, over de Genooierweg. Hier lopen we weer even verkeerd, waardoor er een paar KM bijkomen, vandaag. Als we voor de tweede keer de weg gevraagd hebben, komen we aan bij **Campanile Hotel Venlo**. Dat is geen gemoedelijk familiehotel, maar een klein fabriekje. Maar het personeel is allerhartelijkst. De kamers zijn piepklein maar wel van alle gemakken voorzien. We gaan vroeg eten, want na ons komt een Deens jeugdelftal eten en men voorziet de nodige drukte en herrie. Het eten is redelijk. En dan gaat er weer geklaverjast worden.

zondag 9 maart 2008 Venlo - Tegelen 12 KM

Kick Cobie Marijke Akke Rita Wim Inge

Half 10 ontbijt vandaag (de voetballertjes mogen eerst). Frans & Conny zijn al vroeg vertrokken, die hebben een filmabonnement voor de zondagochtend en wilden La Vie en Rose niet missen. Na een uitstekend ontbijt (weer vers sinaasappelsap) vertrekken we tegen half 11. Het gaat vanmiddag regenen, dus geen getreuzel.

Eerst weer een eindje terug, tot we weer op het Pieterpad zijn. We komen door Venlo, waar we een paar prachtige oude huizen zien. We lopen langs het station, maar het is nog steeds droog, dus we gaan gewoon door. We komen weer in natuurgebied: Het Jammerdal.

We hebben ook een flinke klim, vandaag. Dan door een holle weg die behoorlijk modderig is. Daarna zijn we al snel in **Tegelen**, waar we bij het Glazenapplein de route verlaten om naar het station te gaan. We passeren vlak voor het station een openluchttheater, waarvan we vermoeden dat daar de Passiespelen opgevoerd worden.

Snel kaartjes ontfutselen aan de automaat want de trein komt over 3 minuten. We redden het net. Als we in de trein zitten zien we regendruppels op het raam! We hebben dus weer geboft (komt door al die kaarsjes die we gebrand hebben). Overstappen in Venlo (Rita blijft zitten tot Nijmegen) waar we iets te drinken halen en vast in de trein gaan zitten. Dan weer overstappen in Eindhoven, en al voor half vier zijn we in Amsterdam. Daar mogen we met de tram want het regent nog.

Bij Kick & Co evalueren, klaverjassen en eten.

Hebben naar schatting zo'n 74 KM weggewandeld dit weekend.



2008

Pieterpad 8

zaterdag 29 maart 2008 Tegelen - Beesel 19 KM

Kick Cobie Marijke Akke Frans Conny Wim Inge

Om kwart voor 9 van huis voor de trein van 9:32 naar Venlo. Denken we. We gaan met de ICE, dus kopen toeslagkaartjes á € 2,00 per stuk. Verder gooien we 3 boekenbonnengratismeereiskaartjes in de strijd. Conny gaat op haar ouwelullenkaart. Wim en Kick gaan nog even naar de informatie om te vragen of er geen omleidingen enzo zijn. Alles OK. Voor de ICE kun je bespreken, en de eerste plaatsen waar we gaan zitten moeten we dan ook weer afstaan. Gelukkig vinden we in de volgende coupé nog wat lege plaatsen. In de trein wordt omgeroepen dat deze trein niet over Arnhem gaat en dat het laatste station in Nederland Eindhoven is. Maar dat hadden we niet afgesproken! In Eindhoven moeten we dus overstappen op de trein naar Venlo en daar nog 1 halte met de Veolia naar Tegelen. Komen een dik half uur later aan dan gepland. Valt eigenlijk nog mee. In Tegelen vinden we op het Glazenapplein een soort clubhuis dat open is. Dat zit echter stampvol darters die daar een competitie houden. Maar een mooie gelegenheid voor een laatste plaspaauze voor we gaan wandelen. Dan wordt er voor ons een zijkamer geopend waar we koffie kunnen drinken. De meesten van ons mogen zelfs al aan het bier. Dan gaan Kick, Wim en Co nog even de Plusmarkt in voor wat proviand en dán gaan we eindelijk wandelen. Al gauw komen we in een bos, waar we langs de grens van Duitsland lopen. En af en toe aan de andere kant van de grens. Het is mooi weer dus al snel gaan er jassen uit. Wel is het pad van tijd tot tijd zeer modderig. Zo te zien zijn er hier veel wilde zwijnen en ook een soort uitkijktorentjes. Bij café De Grens gaan we aan de lokale bieren ("bier van hier") met bitterballen. De waard is zeer jolig.



Na het café lopen we weer door het bos, krijgen onze eerste klimmetjes. Ook klimmetjes over over het pad liggende bomen (Omgewaaid? Gezaagd? Beide?) Conny maakt nog een fraaie snoekduik, in slow motion, omdat de tak waaraan zij zich vasthield afbreekt. Het gewicht van haar rugzak doet de rest. Het duurt even voor ze weer opstaat, en we luisteren of ze niet zegt: "Laat mij hier maar liggen". Gelukkig is alles goed, alleen wat blauwe plekken. Dan moeten we het Pieterpad verlaten voor de laatste 4,8 KM (blijkt $1 \frac{1}{2}$ KM meer te zijn) naar ons hotel in **Beesel**. We passeren de Sinten Anna-, Willibrordus-, Antonius-, Maria- en Gerlachushoeven. Dan een heel lange (om)weg naar het viaduct dat we over moeten.

Wim en Cobie nemen een alternatieve route, van het talud af. Wij lopen over een rustig landweggetje, waar Marijke ons attendeert op een zingende leeuwerik. Het zijn er zelfs twee! We krijgen er geen genoeg van en verliezen zodoende Kick en Marijke uit het oog. Op goed geluk lopen we een ellenlange straat door en komen met de tong op de schoenen om iets over zessen aan in Hotel de Bongerd. Daar gaan we aan het bier en de wijn in de bibliotheek, en daarna naar het restaurant, waar het eerst nog rustig is maar dat al snel volloopt. Het eten is uitstekend. Na het diner wordt er nog geklaverjast. Er volgt een onrustige nacht met lawaai van aangeschoten jongelui, en de kerktoren (pal naast het hotel) die elk half uur slaat. Bovendien een kort nachtje, want de klok gaat 1 uur vooruit.



Kick Cobie Marijke Akke Frans Conny Wim Inge

Om half 9 ontbijten want later op de dag wordt regen verwacht. We zijn de enige gasten, en het bedienende meisje is buitengewoon vriendelijk. Frans gaat ons in 2 ploegen brengen naar het punt waar we gisteren het pad verlaten hebben: het natuurgebiedje met de Konikspaarden. De tweede ploeg gaat alvast een stukje op weg, zodat die vandaag ruim een kilometer meer gelopen heeft. We gaan het bos weer in en hebben een behoorlijk klimmetje. Vlak voor de volgende klim moeten we (gelukkig) rechtsaf. Op de kaart staat een kopje, en ja hoor, het café is net open (11 uur). Iedereen aan de koffie. Ze zijn hier vrij hysterisch wat water betreft: wandelaars kunnen alleen water kopen uit een apparaat: € 1,00 voor een flesje en €0,50 voor een glas. Op het fonteintje bij het toilet staat "Kein Trinkwasser". Me hoela! Na de koffiepauze gaan we het bos weer in, we steken de Swalm over en zien eindelijk wat bloemetjes: bosanemoontjes en speenkruid. Ook zien we het eerste kruisbeeld van dit traject. Iets voorbij **Boukoul** is een, ja wat is 't: een rommelige verzameling dieren. Eenden, reeën en kangoeroes onder andere. Als we weer door een bos lopen begint het wat te betrekken. Geen nood: We zijn vlakbij een kopje op de kaart, waar we gaan eten en drinken. Maar als we uit het bos komen, en het met de regen menens wordt, is er nergens iets van een café te bekennen. Erger nog: we zijn de weg kwijt. We zien nergens het vertrouwde wit-rood. We trekken de regenkleding aan en slaan op goed geluk linksaf. We komen bij de nieuwe A 73, Wim kijkt of we naar links moeten om hem over te steken, Kick rechts. Rechts wint. Nu volgt een bijzonder vervelend stuk, snelwegen en industrieterrein. Dan een eind door een saai stuk Roermond tot we, toch nog plotseling, bij het station zijn. Keuze genoeg, qua cafés. We gaan binnen bij degene die naast het station ligt. En wie zit daar binnen: Frans. En wat heeft hij voor zich: een kelkje! Wij mogen ook aan het bier en aan de kroketten, met brood of patat. Met de trein van 2 voor 3 gaan we naar Amsterdam. In één keer! Kick, Co, Wim en Akke klaverjassen. Om 5 uur zijn we op het CS. Tram naar huis. Zijn er al om kwart over 5 en zien Frans & Conny nog, die spullen voor Kick en Co hebben afgeleverd. Even langs Kick & Co en dan eten bij Piet & Akke.



2009

De (bijna) finish

woensdag 22 april 2009 Roermond - Echt 22 KM

Kick Cobie Marijke Akke Frans Conny Wim Inge

We nemen de trein van 9:07, dus vertrek van Elandsgracht tegen half 9. Op het perron treffen we Akke, Marijke en Conny.

Zijn rond 11 uur in **Roermond** en gaan meteen wandelen. Wat een verschil met de vorige keer toen we hier stopten: Toen goot het, nu schijnt de zon en lopen we onder uitbundige bloesem van Japanse kers het stationsplein af. Het is even puzzelen maar al snel komen we in het park van kasteel Hattem, langs prachtig bloeiende azalea's. Als we langs het spoor de stad uit zijn hebben we het al aardig warm. Co gaat in de korte broek met dito sokken, en jassen en truien gaan uit. In St. Odiliënberg (geboorteplaats Connie Palmen) is het tijd voor de lunch.

(Wit)bier, vlaai en eigengemaakte gehaktballen.

In **Montfort** stappen Marijke (gekneusde teen) en Inge (gekneusde rug) op de bus.

De rest gaat even later weer aan bier en/of tomatensap. Wat heet bier: Echt Mofers "de wiejert beer". Het hoppigste dat we deze dagen zullen drinken. Co zit om de hoek uit de wind en ergert zich aan een wandelaar die opschept over zijn prestaties en die zich met de auto van de zaak laat brengen en halen.

We passeren een kasteelruïne en rusten regelmatig uit want die eerste 22 km beginnen we aardig te voelen, vooral als blijkt dat we nog een flink stuk door het dorp moeten voor we er zijn. Om kwart voor 6 komen we aan bij hotel de Vos in **Echt**. We bestellen een fles wit en een fles rood, de eerste van een lange reeks!

Kick had geopteerd voor het Pieterpadmenu, de heer Robinson komt vertellen dat we er, á raison van € 5,75 p.p., asperges bij kunnen krijgen. Dit voorstel wijst Kick resoluut van de hand. Na enige tijd komt Rob Robinson melden dat we de asperges voor niets krijgen.

Om 19:00 uur gaan we aan tafel. Vooral het voorgerecht met schuimige aspergesoep is heerlijk. En de stemming is geanimeerd tot luidruchtig. Op een gegeven moment komt het zoontje ons diner opvrolijken met herhaald spelen van "Mieke heeft een lammetje", (het is zijn volledige repertoire). Marijke geeft hem aanwijzingen om zijn spel te perfectioneren. Niet al te laat gaan we naar bed. De kamers zijn erg gehorig, en Wim maant Marijke en Akke tot stilte, terwijl die alleen maar in bed wat aan het praten waren, zeiden ze.



donderdag 23 april 2009 Echt - Sittard 20 KM

Kick Cobie Marijke Akke Frans Conny Wim Inge

We worden gewekt door het zoontje van de eigenaar, dat weer vol overgave over het lammetje van Mieke speelt. Maar wel beter, volgens Marijke. Ontbijt om 9:00. Onderwerp van gesprek is de gister overleden Martin Bril.

De koffie is heerlijk, maar de broodjes zijn slappe bolletjes van de supermarkt. Wel een vers gekookt eitje.

Rond tienen, na het maken van de groepsfoto, vertrekken we. Kick heeft afgerekend.

Hij vond de uitgaven aan drank (9 flessen wijn!) hoger en die voor het eten lager dan verwacht.

We lopen eerst weer een stuk door Echt, dat groter is dan je zo zou denken. Na een kwartiertje komt Robinson ons achteropgereden: hij heeft zich vergist in de rekening. Kick moet nog € 75,00 bijbetalen.

Het is bewolkt vandaag, dus niet zo warm. Net lekker om te lopen. We komen een ouder echtpaar tegen dat ons vertelt over de boomkikker die zich langs de kant van de weg ophoudt. De mevrouw loopt kwiek met haar stokje met ons mee en wijst hem aan.



Volgens Kick is hij van plastic, want hij beweegt niet.

Kick had een obstructie gevonden op de site van het Pieterpad, dus we nemen een alternatieve route. De medewandelaar die we nog van gisteren kenen loopt wel volgens het boekje. We hebben contact met Frans en spreken af in **Susteren** voor de lunch. We lopen eerst verkeerd en dan "maar" 500 meter het dorp in, naar de kroeg. Maar een snel rekensommetje leert ons dat dat na dezelfde weg terug toch neerkomt op 1 KM extra. In het café wordt heftig gerookt dus gaan wij maar buiten zitten. En behalve vlaai is er ook niets te eten. We krijgen wel halve literflessen Duits witbier. En we leren van Marijke met de juiste intonatie te zeggen: Héérlijk hè, Barend (korte pauze) fijn hè, Marië! De korte pauze is hierbij erg belangrijk. En witbier en vlaai heten vandaag weer koffie van Henk.



Dan gaan we een broodje kroket eten bij de frituur. En weer het hele dorp door tot de spoorlijn. Susteren is een saaie stad maar wordt héél goed schoongehouden, is onze conclusie.

Na een stuk langs de spoorlijn te hebben gelopen steken we de grote weg over.

Er wordt even gedelibereerd over de te volgen route maar we kiezen toch voor de scenic route. En de zon is doorgebroken.

En we horen de koekoek. In kasteel **Limbricht** mogen we op de binnenplaats weer een biertje, in de zon, met uitzicht op het kasteel. Dan het laatste stuk naar Sittard. Af en toe zet één van de dames



(guess who) een lied (kinderliedje, psalm of geuzenlied) in, waarop één of meer van de anderen invalt. Op de achtergrond is zachtjes het tandenknarsen van Kick en Wim hoorbaar. De winkelstraat van **Sittard** is eindeloos. Te lang voor Co die de groep even verlaat voor een sanitaire stop, en later voor sokken bij de Hema.

Maar aan het eind van de winkelstraat is de markt. En aan de markt is Hotel de Limbourg. En op het terras zit Frans achter een kelkje. De kamers zijn wel een stuk minder dan gisteren en het uitzicht ook: een luchtkoker (met bijbehorende herrie), dus maar geen raam open. Op het terras aan bier en wijn. Het terras ligt inmiddels in de schaduw en tot chagrin van enkelen gaat de terrasverwarming aan. Rond half 7 gaan we eten bij de aanpalende Chinees. Niet vies, niet duur, wel veel.

Daarna wordt er door Kick, Frans, Akke en Wim geklaverjast. Vandaag maar 5 flessen wijn gedronken.

Kick Cobie Marijke Akke Frans Conny Wim Inge

9:00 uur ontbijt. Bagage bij Frans in de auto. Wandelaars op pad. Het wordt vandaag warm en er komen veel klimmetjes, dus Inge loopt niet mee.

Een dag met sterk katholieke inslag. Het begint met de 14 staties van de lijdensweg van Christus die we de stad uit volgen. Onderweg zullen nog een flinke rij kapelletjes volgen. Met Gods hulp en met geneeskrachtig water tegen o.a. dorst, platvoeten en schurft uit de miraculeuze Windraeker heilbron redden we het tot het eerste rustpunt:



Kasteel Terborgh in **Schinnen** waar we rond half 1 de lunch gebruiken. Lekker in de zon. Dan rond kwart over 1 weer op pad (nog 13 KM) Gelukkig komen we de eerste dassenburcht tegen. Deze zijn ons door Wim - als zelfverklaard Zuid Limburgkenner - in het vooruitzicht gesteld samen met ijzeren draaihekjes en daslook. 's Middags komen we eerst een Pieterpadbord tegen dat ons nog 24 km in het vooruitzicht stelt en enkele kilometers verderop nog een vanwaar het opeens nog 30 km is. (een wonder Gods?) We lopen om langs **Schimmert** om ons te laven, maar de kroegen zijn nog dicht. Gelukkig biedt de plaatselijke banketbakker enige vertroosting met vlaai en een blikje fris.

Rond half 6 aankomst in Hotel 2000 in **Valkenburg**. Het hotel wordt gerund door een Turkse familie, voornamelijk de 3 broers. We krijgen opgewaardeerde kamers en die zijn geweldig: in de nieuwe vleugel, met ligbad, grote flatscreen TV en balkon.

Er zijn inmiddels stoelen en tafels neergezet aan de zonkant en er komen weer flessen rood en wit op tafel. Eén van de broers vertelt over het reilen en zeilen van zijn familie in Valkenburg. Het valt niet mee om daar geaccepteerd te worden.

We eten in het hotel want er is ons verzekerd dat de kok uitstekend is. Ons valt het wat tegen maar zoals altijd hebben we het best naar onze zin. Wim maakt van de restjes eten een mannetje op zijn bord. Vandaag 7 flessen wijn.

zaterdag 25 april 2009 Valkenburg - Maastricht 12 KM

Kick Cobie Marijke Akke Frans Conny Wim Inge

9:00 ontbijt. Ook dat is uitstekend verzorgd. Sapje, 3 soorten eieren, verse croissantjes en warme broodjes. Na de groepsfoto op pad. Eerst Valkenburg uit, maar dan wordt het al snel mooi. Langs de Geul. Aan onze linkerkant hellingen vol daslook dat nog net niet bloeit. Een langzame klim naar de Bemelerberg. In **Bemelen** is een terras bij de kerk, klein stukje omlopen. We vinden het nog te vroeg om te eten, dat komt later wel. We passeren enige mergelgrotten en dan komen we al bij de buitenwijken van Maastricht.



Het weer betreft en Kick vreest voor regen. Een telefoontje met Maarten & Harm leert ons dat de regen ergens tussen half 3 en 3 uur Maastricht bereikt. Iets over half 2 zijn we bij het station. Daar strijken we neer op een terras, Wim gaat zitten bij de Chinese burens. Er wordt besloten om de laatste 4 KM naar het eindpunt maar te laten zitten, want A) is er geen lol aan om zonder regenkleding in de regen te lopen, en B) wordt het dan wel erg laat, want gisteren hebben we afgesproken dat Frans voor 11 man asperges gaat kopen, die we dan bij Wim & Inge thuis zullen klaarmaken en opeten. We mikken op de trein van 4 voor half 3, maar het duurt nogal lang voor de broodjes kroket doorkomen (Wim heeft zijn wontonsoep en dim summetjes dan allang op). Dus het wordt de trein van 4 voor 3. Om half 6 zijn we op het CS en gaan met de tram naar de Elandsgracht. Frans is dan al bij Maarten en Harm. Wim haalt de asperges op en slaat aan het schillen, Harm schilt de aardappels, Maarten maakt botersaus. De rest zit in de tuin waar het inmiddels best fris aan het worden is. Piet komt met witte wijn. We passen precies aan tafel met z'n allen, en het doet denken aan het slot van een Asterix en Obelix-avontuur, dat ook altijd eindigt met een schranspartij. Alleen is het everzwijn vervangen door plakken ham. Bij Toutatis, we hebben het 'm toch maar mooi gelapt, dat Pieterpad!

Heerlijk hè Barend!
Fijn hè, Marie!

2009

De echte finish

donderdag 3 december 2009 Hotel - Maastricht station - St. Pietersberg 8 KM
St. Pietersberg - Kanne - Maastricht station 10 KM

Kick Cobie Marijke Akke Frans Conny Maarten Harm Wim Inge

Omdat sommigen van ons een onaf gevoel hadden, besluiten we (omdat we toch in Maastricht moeten zijn voor het feestje van Coen) het Pieterpad toch maar helemaal af te lopen.

We vertrekken even na tien uit hotel In den Hoof. Wim en Maarten rijden met Frans mee.

Wim om zijn mobieltje te zoeken op de Universiteit, en Maarten om zijn tas in een kluisje op het station te zetten, want na de wandeling gaan hij en Harm weer naar huis.

We ontmoeten elkaar voor het station. We lopen door het centrum en Wim & Inge steken een kaarsje aan in de Onze Lieve Vrouwekerk.

Dan is het tijd voor koffie met vlaai in de Bisschopsmolen. Daarna beginnen we echt aan het laatste stukje Pieterpad. Bij het politiebureau (Flikken Maastricht) gaat Inge (voor het eerst) met de Nordic stokken lopen.

Rond half 1 bereiken we de steen die het eindpunt van het Pieterpad markeert. We hebben geen champagne om het te vieren, maar Marijke trakteert op chocola. Na deze korte plechtigheid lopen we verder naar **Kanne**, waar we uitgebreid lunchen. Wim & Inge gaan met busje 31 van 10 voor 3 terug naar Maastricht, en de rest loopt nog een rondje. Dat is nog een barre tocht geworden met steile klim. We ontmoeten elkaar weer rond kwart voor 5 bij het station van Maastricht. Harm mankt een beetje vanwege de blaren door zijn nieuwe wandelschoenen, en Co en Conny gaan nog even shoppen, waar de winkeljuffrouw niet blij van wordt (modderschoenen in chique modezaak, bovendien kopen ze ook nog eens niets). We nemen afscheid van Maarten en Harm en drinken iets in het café voordat we met bus 50 naar het hotel gaan waar we dineren. De die-hards doen nog een partijtje klaverjas.



Zo, nu hebben we het écht helemaal gelopen!

